

HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM MET DE BUS

DOOR HILDE DOORMALEN

OP 27 MAART VERTROKKEN WE MET DE BUS RICHTING DE VELUWE. DE JAARLIJKSE MUSEUMPLUSBUS BRACHT ONS DIT JAAR NAAR HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM.

DIT MUSEUM STAAT BEKEND OM ZIJN HEDENDAAGSE EN MODERNE KUNST MAAR IS VOORAL BEROEMD OM ZIJN VAN GOGH COLLECTIE. HET WORDT OOK WEL HET TWEEDE HUIS VAN VINCENT VAN GOGH GENOEMD EN DOOR DE BIJNA NEGENTIG SCHILDERIEN DIE HET MUSEUM IN BEZIT HEEFT IS HET DE OP ÉÉN NA GROOTSTE VAN GOGH VERZAMELING TER WERELD.

ONDER LEIDING VAN EEN GIDS, VERDEELD IN DRIE GROEPEN, HEBBEN WE UITLEG GEKREGEN OVER HET ONTSTAAN VAN HET MUSEUM EN DE DIVERSE SCHILDERIEN. HET EERSTE SCHILDERIJ DAT MEVROUW MÜLLER AANKOCHT WAS DE LAAN MET BOMEN, VERVOLGENS KOCHT ZIJ DE UITGEBLOEIDE ZONNEBLOEMEN. NOG LATER KOCHT ZIJ DE AARDAPPELETERS EN CAFÉTERRAS BIJ NACHT.



NA DE LUNCH BIJ HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM WAS ER DE MOGELIJKHEID OM DE UITGEBREIDE BEELDENTUIN TE BEZOEKEN. DE BEELDEN DIE VERSPREID STAAN DOOR DE TUIN MAKEN SAMEN MET DE NATUUR HET PLAATJE COMPLEET.

NA EEN INSPRIRERENDE EN GEZELLIGE DAG BRACHT DE BUS ONS TERUG NAAR MACHAREN WAAR EEN EIND KWAM AAN DEZE MUSEUMPLUSBUSREIS.